

# Interview je oma

**In Nederland gaan tegenwoordig vrijwel alle jongens en meisjes naar school. Maar dat is niet altijd zo geweest. Hoe ging dat vroeger eigenlijk? Er is een prima manier om daar achter te komen: vraag het aan oma.**

Hoe het vroeger ging, lees je in boeken. Of je vindt er vast wel iets over op internet. Maar waarom vraag je het eigenlijk niet aan een expert, aan een echte ervaringsdeskundige.

Bestaan die dan nog? Jazeker. Misschien wel veel dichterbij dan je denkt: je oma.

## Opdracht

Bij deze krijg je dan ook de opdracht: interview je oma over haar schooltijd.

## Vorbereiding

Bedenk van tevoren wat je aan oma wilt vragen. Maak een vragenlijst.

Een paar tips:

- Begin met simpele vragen om je oma op te warmen. Daarna komen de verhalen vaak vanzelf.
- Veel vragen beginnen met een W: Wie, Wat, Waar, Wanneer. En een hele belangrijke: Waarom.
- Ook handig: vragen die beginnen met de H van Hoe: Hoe ging dat dan. Hoe voelde dat? Hoe lang geleden?
- Probeer te ontdekken hoe het vroeger voor je oma voelde: maakte school haar blij, boos, bang, jaloezie? En zoja: (daar is hij weer, de W-vraag) Waarom?
- Eén vraag geven we alvast cadeau, want die mag je echt niet vergeten. 'Oma, wat wilde u later worden? Is dat gelukt? Waarom wel (of niet)?'

## TIP

Vergeet ook opa niet. Opa's hebben vaak ook reuze interessante dingen te vertellen.

Heb je geen eigen oma of opa in de buurt om te interviewen? Dan:

1. Kijk of iemand uit je klas nog een opa of oma te leen heeft.
2. Stel je vragen aan een aardige oma uit een bejaardentehuis in de buurt. Veel oma's vinden het erg leuk om over vroeger te praten.
3. Leg je vragen voor aan je vader of moeder. Zij weten vaak meer over het leven van je opa en oma dan je denkt.

